

In memoriam Patrick Musimu

De apneuduikwereld en de duikwereld in het algemeen rouwen om de dood van Patrick Musimu. Patrick was een exceptionele en inspirerende sportman, de eerste die zonder ademhalingsapparatuur dieper dan 200m dook. Mensen die hem ontmoet hebben, stelden zijn grote menselijke en professionele kwaliteiten op prijs.

Wij, van onze kant zijn vereerd dat we bij meerdere researchprojecten geleid door DAN Research met hem konden samenwerken. Hij wilde ons helpen om deze fantastische sport nog veiliger te maken.

Dit nummer van Alert Diver is aan Patrick opgedragen.

Zoals zijn vrouw Isabel zei: "Patrick was een diamant, een pure diamant, Zo brilliant dat hij met niets vergeleken kon worden." Ik ben getuige geweest van zulke heldere geest, zo een diependenkend brein, dat in Patrick gevonden kon worden en dit geheel werd ingedekt, misschien beschermd bij zijn "gereserveerde" houding. We hebben lange discussies gehad over free diving fysiologie met een oprecht wederzijds respect. Zijn "Master" in Fysiotherapie was van grote waarde tijdens zijn zoektocht. We hebben vaak gediscussieerd over de gekende problemen van het compenseren van de oren bij free divers, die dieper dan 90m willen duiken. Zo hebben we het gehad over de "mond opvullen", opvullen van sinussen, middenoor en natuurlijk eindigde dit in een daadwerkelijk bewijs dankzij een Magnetic Resonance Imagery (MRI) en een wetenschappelijk report. Hij nam deel aan verschillende wetenschappelijke projecten van DAN Europe Research, als lid van de DAN Europe Apnea Task Force.

Hij stond altijd klaar en was steeds enthousiast, en nam altijd actief deel aan het redactionele deel (1) van het wetenschappelijke werk.

Er wordt gezegd dan een Scuba duiker de zee in gaat om rond zichzelf te kijken, terwijl een apnea duiker het water ingaat om in zichzelf te kijken... Ik begrijp waarom.. In jouw geval was het interessantste deel het innerlijke en dit deel was ook het diepste deel. Men kan de waarde van een man meten als men kijkt naar wat de persoon heeft achtergelaten. Je deed veel voor anderen, maar uit respect voor je discretie noem ik slecht èn ding: Je steun aan een organisatie die straatkinderen helpt en het jeugdcentrum in Kinshasa dat je mee hielp bouwen en dat jouw naam draagt. Ik kan zeggen dat in jouw geval de diamant er niet meer is, maar de helderheid en de gloed zal voor eeuwig blijven en zal Isabel en je 6 jaar oude dochter Maeva aanmoedigen.

Jouw vriend "Prof", Costantino Balestra

(Vice-President Research & Education – Area Director DAN Europe Benelux & France)

"Het nieuws van het overlijden van Patrick is schokkend en voor mij persoonlijk om meerdere redenen een enorm verlies. Ik heb hem voor het eerst ontmoet via een alledaags telefoongesprek over een zaak betreffende DAN administratie. Ik bespeurde direct een oprechte persoonlijkheid van wie ik wist dat hij plotseling wereldberoemd was geworden vanwege zijn ongelooflijke onderwater prestaties. Na ons gesprek was ik werd echter verrast door zijn eenvoudige, nuchtere bescheidenheid: een eigenschap die ik ontzettend bewonderde in hem.

Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft! Patrick ik kan alleen maar wensen dat je nog steeds je dromen volgt en dat je je grenzen verlegt in de volgende fase waarin je je bevindt"

(Michael, Membership Dept.)

"Ik heb Patrick ontmoet in 2007 in Milaan. We werden aan elkaar voorgesteld door een gezamenlijke vriend, prof. Balestra van DAN Research. Ik was onzettend opgewonden dat ik eindelijk de beroemde

apneuduiker ontmoette Hij bleek een van de aardigste, vriendelijkste en leukste mensen te zijn die ik ooit ontmoet heb. Ik wil alleen maar zijn hele familie omhelzen en ze sterkte toewensen in deze moeilijke tijden.

Vaarwel mijn vriend"

(Francesca, Research Division)

"Beste Patrick, je leeft verder in onze harten, tesamen met je ongeëvenaarde passie, levensstijl en persoonlijkheid. Vaarwel kampioen!"

(Massimo Pieri, Danilo Cialoni, Research Division)

"Ik had niet het genoegen om Patrick persoonlijk te ontmoeten, maar we hebben diverse malen contact gehad via email naar aanleiding van mijn persoonlijke interesse in verband met zijn klaar/compensatie methodes. Rust in vrede. Ik vergeet zijn woorden niet: - 'Niets is onmogelijk. Herdefinieer concepten, herdefinieer jezelf. Limieten bestaan enkel in je hoofd. Accepteer geen limieten!' "

(Ramon Verdaguer, DAN Trainer and Research Technician)